


antifa south

ΕΝΤΥΠΟ ΔΡΟΜΟΥ | ΤΕΥΧΟΣ #12 | 11.2023



**Ο,ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ**



Σκέψεις και δράσεις ενάντια στον καθημερινό φασισμό. Μοιράζεται χέρι με χέρι στις νότιες γειτονιές της Αθήνας σε 4.000 αντίτυπα.

Για επικοινωνία: antifa.south@gmail.com

Στο διαδίκτυο: antifasouth.gr

Antifa speaking

ΓΕΙΑ ΣΑΣ και πάλι από την κακόφημη συνέλευσή μας! Καθώς καταφέραμε και επιβιώσαμε από την «πρωτοφανή καταίγίδα Daniel» είπαμε να βγούμε μια γύρα στους δρόμους. Είχαμε ανάγκη να μοιραστούμε τη γνώμη που σχηματίσαμε για το κράτος μας, τ' αφεντικά μας, τους μπάτσους μας, τους μετεωρολόγους μας, την κρίση και τον πόλεμο. Και μετά να σας πούμε τι έχουμε καταλάβει από τους ανθρώπους που γνωρίζουμε καθημερινά στις δουλειές, στις πλατείες και στα λεωφορεία αυτής της πόλης. Όπως πάντα δεν προσπαθούμε να πείσουμε – προσπαθούμε να γνωρίσουμε αυτούς που είναι ήδη πεισμένοι: πεισμένοι πως τ' αφεντικά μας, οι μπάτσοι και οι επιστήμονες κάθε είδους πασχίζουν να φτιάξουν έναν κόσμο σύμφωνα με τα συμφέροντά τους.

ΟΠΟΤΕ ΣΤΙΣ σελίδες που ακολουθούν θα θέλαμε να θέσουμε μερικά ζητήματα που μας γεννήθηκαν τους μήνες που προηγήθηκαν.

ΑΣ ΠΟΥΜΕ: έχετε δει εκείνους που λένε ότι οι τεχνολογίες μπορούν να δουλέψουν «από μόνες τους»; Ε, μαλακίες λένε. Ο κόσμος μας είναι φτιαγμένος πάνω στην εκμετάλλευση της ανθρώπινης εργασίας κι αυτό είναι κάτι που όποιος δουλεύει το ξέρει καλά. Ο κόσμος μας δε μπορεί να δουλέψει με ρομπότ. Τα ρομπότ «δουλεύουν» σ' έναν σίγουρο, σταθερό, τεχνητά φτιαγμένο κόσμο. Όμως ο κόσμος μας είναι μια ατελείωτη διαδοχή πολέμων, απειθαρχίας και «ανωμαλίας». Δηλαδή το πράγμα θέλει μπάτσους, όχι ρομπότ.

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, τι τους έχει πιάσει όλους και παπαγαλίζουν «εγκληματικότητα των ανηλίκων»; Οι μπάτσοι, που σέρνουν το χορό, μας ενημερώνουν ότι έχουν «ανέβει οι συλλήψεις» ανηλίκων για διάφορα αδικήματα – μόνο μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο του 2023 συνελήφθησαν 1353 ανήλικοι, κυρίως στην πόλη της Αθήνας. Βέβαια τα νούμερα αναλόγως πως

τα διαβάξεις αποκτούν κι άλλο νόημα. Ας πούμε εμείς διαβάζουμε 1353 συλλήψεις ανηλίκων και καταλαβαίνουμε το εξής: αυτό που έχει ανέβει δεν είναι η «εγκληματικότητα των ανηλίκων», αλλά η επιθετικότητα του κράτους απέναντι στους ανήλικους: δηλαδή οι μπάτσοι ασχολούνται προληπτικά με τη ζωή των στρωμάτων της ανήλικης εργατικής τάξης. Τί μόνο οι ενήλικοι θα τρώμε πακέτο;

ΚΙ ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ δε μας έφτανε ο έλεγχος που φάγαμε την εποχή του κορονωϊού, όπου να 'ναι ετοιμάζεται και νέος γύρος. Δηλαδή όλος ο πληθυσμός θα περάσουμε μια βόλτα από τα τοπικά μπατσάδικα για να μας πάρουν τα αποτυπώματα, να μας ελέγξουν τα στοιχεία, να τα βάλουν σε καινούριες βάσεις κλπ. Το ότι αυτή η διαδικασία ονομάζεται «εκσυγχρονισμός των αστυνομικών δελτίων ταυτότητας», αντί να λέγεται η «μαζικότερη εξακρίβωση στοιχείων στην ιστορία» είναι μέρος του προβλήματος που προσπαθούμε να θίξουμε στις επόμενες σελίδες.

ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ: καθώς θα οδεύουμε προς τα μέσα του φθινοπώρου νέες απειλές θα ξεπηδήσουν. Βροχές, καταιγίδες, αστραπές, βροντές, ποτάμια, λίμνες όλα θα γίνουν οπλισμένες λέξεις για τις νέες κρατικές στοχεύσεις. Οι μετεωρολόγοι, οι σεισμολόγοι, οι μπάτσοι, οι περιβαλλοντολόγοι έχουν κάνει κολλεγιά και παλεύουν μέρα και νύχτα να μας σώσουν από την «κλιματική κρίση». Όσο για το τι έγινε με την καλοκαιρινή διαχείριση της «κλιματικής κρίσης» μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό κείμενο. Ως τότε, περιορίστε τις μετακινήσεις σας και εμπιστευτείτε τους ειδικούς – οι άνθρωποι το καλό μας θέλουν.

ΒΕΒΑΙΑ ΕΙΧΑΝ και παλιά ειδικούς. Ειδικά κλιμάκια του antifa south πήγαν στο σινεμά και είδαν τον Οπενχάιμερ. Ο στόχος ήταν διπλός: αφενός ενισχύσαμε τον κλάδο της διασκέδασης που τόσο κλαίγεται για τις αναδουλειές κι αφετέρου πήραμε μαθήματα ξεπλύματος. Όχι ότι στα μέρη μας δεν παίζει ξέπλυμα, αλλά όσο και να το κάνεις, η εικόνα του «ευαίσθητου», «ανθρώπινου» και «αφιερωμένου επιστήμονα» Οπενχάιμερ πάει πολύ. Μιλάμε ότι ο άνθρωπος εξολόθρευσε μεριάς δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και σε μας τον σέρβιραν σαν «φιλεύσπλαχνο». Wtf? Μηπροστά του κάτι Τσιόδρες κλπ είναι εντελώς πιτσιρικάδες.

ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ, όλα τα ζητήματα εξακολουθούν να είναι ανοιχτά. Κι αν τυχόν εκπέμπουμε στην ίδια συχνότητα μπορούμε να τα συζητήσουμε κι από κοντά. Χρησιμοποιείτε το μέηλ μας ή αλλιώς πείτε μας καμιά κουβέντα στο δρόμο!

ΤΑ ΛΕΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ!



Gr-Alert:


Εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίηση για μια βροχούλα

ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ακούσαμε τώρα τελευταία ότι φταίει η κλιματική κρίση για τις πλημμύρες ή για τη ζέση του καλοκαιριού; Κάθε φορά, είτε είναι πλημμύρα, είτε είναι φωτιά, είτε κάτι άλλο, παρουσιάζεται σαν μία πρωτοφανής φυσική καταστροφή. Μήπως, όμως, μία πρωτοφανής «φυσική καταστροφή» δεν είναι ούτε πρωτοφανής ούτε φυσική τελικά;

ΑΡΧΙΚΑ, τέτοια φαινόμενα συνέβαιναν και θα συνεχίζουν να συμβαίνουν. Περιοχές, όπως αυτές της Θεσσαλίας έχουν πλημμυρίσει πολλές φορές στο παρελθόν. Επίσης, όταν μιλάμε για το τι είναι η φύση, δεν μπορούμε να μη σκεφτούμε τις κρατικές παρεμβάσεις σε αυτό που λέμε «φύση», οι οποίες περιλαμβάνουν αποξηράνσεις λιμνών, δημιουργία τεχνητών λιμνών, κατασκευή φραγμάτων, καναλιών κλπ. Το κράτος μεριμνά ώστε οι φυσικοί πόροι να είναι εκμεταλλεύσιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή και με όλη αυτή την ανθρώπινη παρέμβαση η έννοια της φύσης αποκτά νέο νόημα.

ΣΕ ΚΑΘΕ «μεγάλο γεγονός» το κράτος χρησιμοποιεί τον έναν ή τον άλλο ειδικό για να τεκμηριώσει «επιστημονικά» τα εκάστοτε συμπεριροντά του. Αυτοί φροντίζουν να μας ενημερώνουν κάθε φορά τι είναι καλό και σωστό να κάνουμε για τις ζωές μας, ενώ ταυτόχρονα ισχυροποιείται η αυθεντία τους όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Όπως, λοιπόν, στην «πανδημία» ήταν οι γιατροί που μας έλεγαν να κάτσουμε σπίτι μας για να προστατευτούμε από τον ιό, έτσι στις «κακοκαιρίες» είναι οι μετεωρολόγοι που μας λένε να μείνουμε μέσα. Με τη στήριξη των «ειδικών», το κρατικό σχέδιο προχωράει πολύ καλά κατασκευάζοντας ένα ακόμη θέαμα γύρω από τη «φυσική καταστροφή».

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ μέρος του θεάματος είναι και η ονοματοδοσία των καιρικών φαινομένων. Η ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) αναφέρει ότι η ονοματοδοσία των καιρικών φαινομένων διευκολύνει τα ΜΜΕ και κυρίως τα μέσα κοινωνική δικτύωσης, καθώς «τα ονόματα



εντυπώνονται ευκολότερα στη μνήμη από τους αριθμούς ή τα γράμματα και έτσι αυξάνεται το ενδιαφέρον μας και η ετοιμότητά μας». Και ενώ οι ίδιοι οι κρατικοί μηχανισμοί είναι αυτοί που δημιουργούν αυτό το θέαμα, οι ίδιοι οι κρατικοί μηχανισμοί είναι αυτοί που παρουσιάζονται ως μοναδικοί εγγυητές των ζωών μας. Ενώ, δηλαδή, μπορεί να σπάσουν ένα φράγμα και να στρέψουν τα νερά ενός ποταμού προς συγκεκριμένες περιοχές, φαίνεται φυσικό να είναι αυτοί που πρέπει να φροντίσουν για τη σωτηρία μας. Ακόμα πιο τρομακτικό γίνεται όταν ο στρατός εμφανίζεται σαν φίλος και προστάτης μας και ακόμα πιο τρομακτικό όταν πολλοί ζητάνε κι άλλες προειδοποιήσεις από την πολιτική προστασία και άλλα μηνύματα από το 112 για να προφυλαχθούν από το καιρικό φαινόμενο.

ΟΤΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ μια «φυσική καταστροφή» αυτό που ενδιαφέρει το κράτος δεν είναι η ίδια η φυσική καταστροφή, αλλά η δημιουργική διαχείρισή της. Αυτό το είδαμε έντονα με τη διαχείριση της «φονικής πανδημίας». Τότε, όπως και τώρα, τονιζόταν η απειλή της ανθρώπινης ζωής. Αν, όμως, κοιτούσες τα μέτρα θα έβλεπες μια διαχείριση που είχε να κάνει με πολλές άλλες σημαντικές λειτουργίες για τα κράτη. Όπως λέμε ξανά και ξανά, ζούμε σε καιρούς βαθιάς κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι «πανδημίες» και «φυσικές καταστροφές» μπορούν να αποτελέσουν καλές αφορμές για τη διαχείριση αυτής της κρίσης. Από τη μία, το να κλεινόμαστε σπίτι κάθε τρεις και λίγο έχει σχέση με την επικράτηση του φόβου και της σύγχυσης. Δηλαδή, να μην καταλαβαίνουμε γιατί όλα ακριβαίνουν, γιατί οι δουλειές είναι τόσο σκατά, γιατί οι μπάτσοι και λοιποί μας θέλουν πειθαρχημένους. Από την άλλη, όσο μένουμε μέσα τόσο ελέγχεται και περιορίζεται η κατανάλωση, όπως η κατανάλωση καυσίμων και ποτών.

ΟΣΟ ΒΑΘΑΙΝΕΙ η κρίση, λοιπόν, και τα κράτη πλακώνονται μεταξύ τους, τόσο και το ελληνικό κράτος θα θέλει πειθαρχημένο το εσωτερικό του και θα ξεφυτρώνουν «φυσικές καταστροφές» με περίεργα ονόματα.



ΖΗΤΩ ΟΙ ΒΟΜΒΕΣ ΚΥΡΙΟΙ! ΖΗΤΩ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! *

ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ για εσάς, αλλά εμείς, καθότι... σινεφίλ, πήγαμε τις προάλλες με την φίλη μας τη Βίκυ και είδαμε την ταινία «Οπενχάϊμερ». Μετά από 3 ώρες ταινίας είχαμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα κουβεντούλα. Ιδού:

A.S.: Τελικά; Πως σου φάνηκε;

B.: Χμμ... κασαλή η ταινία γενικά, αλλά λίγο ξέπλυμα θα έλεγα...

A.S.: Ξηγήσου!

B.: Κοίτα ρε, ο Οπενχάϊμερ ήταν ένας φιλόδοξος μπάσαρδος, μια «ιδιοφυΐα» της εποχής του που... ξέρεις, αφιέρωσε την ζωή του όχι στην... ζαχαροπλαστική, αλλά στην κατασκευή του φονικότερου όπλου στην ιστορία της Ανθρωπότητας. Εργάστηκε μαζί με τους υπόλοιπους επιστήμονες, συμβάλλοντας στην πολεμική προσπάθεια του αμερικανικού έθνους - κράτους, το οποίο φυσικά είχε το γενικό πρόσταγμα της «επιχείρησης» και παρείχε στον Οπενχάϊμερ τα πάντα για να «πετύχει». Είχε πλήρη επίγνωση για το τι μπορεί να κάνει η Βόμβα και όντας... σώφρων άνθρωπος γνώριζε πολύ καλά ότι η Βόμβα θα χρησιμοποιηθεί. Καλά μέχρι εδώ;

A.S.: Ναι και μιας και μιλάς για την αρωγή του Αμερικανικού κράτους, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση στην ταινία; Ότι, προκειμένου να φτιάξουν την Βόμβα, οι Αμερικανοί έφτιαξαν μια ολόκληρη πολιτεία μέσα στην έρημο, έφεραν τους επι-

στήμονες και τις οικογένειες τους, έχτισαν σπίτια, εστιατόρια, μπαρ, τα πάντα... Χώρια φυσικά όλα τα υπόλοιπα, τα υλικά κατασκευής της Βόμβας, η τεράστια περιοχή που δεσμεύτηκε για την δοκιμή, αφού πρώτα έδιωξαν τους Ινδιάνους, οι καρβανάδες που επιτηρούσαν την «επιχείρηση». Τεράστιο project. Είναι αυτό που λέμε, ότι πίσω από μια «επιστημονική ανακάλυψη» βρίσκεται πάντα το Κράτος. Όπως επίσης, ότι σε πολεμικές περιόδους, το κράτος θα κινητοποιήσει / επιστρατεύσει (συνήθως... βίαια ε) το σύνολο της κοινωνίας, στρατιώτες, εργάτες, επιστήμονες κτλ, για τους σκοπούς του.

B.: Έχουμε λοιπόν όλα αυτά και έρχεται εν έτει 2023 μια ταινία και αναφέρεται στον επιστήμονα – «μαμπιά» της Βόμβας, ως... «Προμηθέα». Και εστιάζει στην «ανθρώπινη» πλευρά του βρε αδερφέ, μας δείχνει πόσο «ιδιαιτέρως» ήταν, πόσο... ερωτύλος ήταν, τις «αδυναμίες» του χαρακτήρα του, τις ηθικές και καλά αναστολές του για την χρήση της Βόμβας και πάει λέγοντας... Στο τέλος τον «αδειάζει» το ίδιο το αμερικανικό κράτος και περνάει πολλαπλά χρόνια μέχρι να τον «αποκαταστήσει», τι κρίμα τον καημένο, σνιφ...

A.S.: Εεεε

B.: Τι εεε, είναι ξέπλυμα και η μπάλα στην εξέδρα ρε φίλε. Μήνυμα πρώτο: η επιστήμη είναι κάτι «ουδέτερο». Ο Οπενχάϊμερ δεν παρουσιάζεται ως ανώτερος

υπάλληλος - κομμάτι του αμερικανικού κράτους, αλλά ως ένας... «λαμπρός επιστήμων» που το αμερικανικό κράτος χρησιμοποίησε για τους... μοχθηρούς σκοπούς του και στο τέλος τον κυνήγησε κιάλας. Μήνυμα δεύτερο: Είναι πολύ κομπλέ να «εργάζεσαι» με όλο σου το είναι για το καλό της πατρίδας, ειδικά σε καιρούς πολέμου. Από το να πολεμάς, μέχρι το να φτιάνεις βόμβες ή απλά να περνάς δεδομένα σε έναν υπολογιστή. Αν γίνει κάποια μαλακία του είδους... «Χιροσίμα», δεν θα φταις εσύ αλλά οι «κακοί πολιτικοί» (βλ. Τρούμαν στην ταινία) που χρησιμοποίησαν την «δουλειά» σου με λάθος τρόπο... Και διάφορα άλλα...

A.S.: Δεν έχεις και άδικο... Στο μεταξύ τα τελευταία χρόνια τρώμε στην μάπα όλο και περισσότερο τους ίδιους «λαμπρούς επιστήμονες». Ίδιες φιγούρες πάντα, αλλάζει μόνο η εποχή. Τότε ήταν ο «Όπι» που συνέβαλε στην κατασκευή του φονικότερου όπλου στην Ιστορία του Κόσμου, στο σήμερα είναι κάποιος άλλος «Ειδικός» που είτε θα ανακαλύψει ένα νέο όπλο είτε θα μας πει τι πρέπει να φάμε, αν θα πρέπει να βγούμε απ' το σπίτι, τότε θεωρούμαστε «υγιείς» κτλ.

B.: Ακριβώς. Και το να βγαίνει μια ταινία και να «εξανθρωπίζει» έναν από αυτούς τους «Ειδικούς» δε το λες και «αθώο»

έτσι; Ρε το διανοείσαι; «Προμηθέας» ο τύπος που έφτιαξε την Βόμβα. Αλλά... ξέχασα και την Βόμβα την έφτιαξαν και την έριξαν για την... προστασία της ανθρώπινης ζωής, τερματίστηκε πιο γρήγορα ο Πόλεμος και σώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι... Κάτι τέτοια χαριτωμένα μας λένε κάθε φορά οι μπάσταρδοι και κοίτα να δεις που το 2050 θα βγει και εδώ καμιά ταινία για τον Τσιόδρα, πόσο στεναχωριόταν ο καπμενούλης όταν μας έκλεινε μέσα για να μας... «σώσει». Πηφφ τι ήθελα και τον θυμήθηκα τον μαλάκα...

A.S.: Got you... Άντε ρε, μπες αυτοκίνητο και πάμε να βρούμε τους άλλους να πιούμε καμιά μπύρα.

B.: Άντε, πάμε. Βάλε τίποτα να ακούσουμε ρε, 3 ώρες «Όπι» πόνεσε το κεφάλι μου.

A.S.: Έννοια σου και σου έχω κάτι παλι-ακό που ταιριάζει στην περίπτωση, δικό σου...

«Στην δροσιά μιας αναπάντεχης, πολύχρωμης βροχής, κάτω απ' το φως του διαλυμένου φεγγαριού...» *

* Τρύπες: «6η Αυγούστου»





Διαδήλωση στόμα με στόμα στη Νέα Ιωνία

Δεν είμαστε εγκληματίες, είμαστε η εργατική νεολαία

ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ το ελληνικό κράτος μας το έχει κάνει πιο ξεκάθαρο από ποτέ: η πειθάρχηση της εργατικής πολυεθνικής νεολαίας θα γίνεται με σκληρούς αστυνομικούς όρους. Οι κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση έχουν γίνει ψωμοτύρι και τα «παρών» συνήθεια. Για το κράτος και τα αφεντικά του, κάθε μορφή οργάνωσης και αλληλοϋποστήριξης της εργατικής τάξης είναι «εγκληματική». Γι' αυτό, το Σάββατο 14 Οκτώβρη, το Athens Antifa βρεθήκαμε και διαδηλώσαμε, φωνάζοντας: δεν είμαστε εγκληματίες, είμαστε η εργατική νεολαία, είμαστε η καρδιά αυτής της πόλης!



Τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης:

Μήπως τα αφεντικά
μας δουλεύουν ελαφρώς;



ΤΗΝ ΩΡΑ που η τηλεόραση και τα social ήταν γεμάτα από εικόνες με πλημμύρες, ιούς και φωτιές, ο Μπιλ Γκέιτς έκανε μία σημαντική δήλωση. Το Chat GPT και η τεχνητή νοημοσύνη, είπε, θα αλλάξουν το κόσμο μας, με αποτέλεσμα όλοι εμείς να δουλεύουμε λιγότερο. Αλληλοϋία αδέρφια! Τέρμα η δουλειά! Η τεχνητή νοημοσύνη θα σώσει την εργατική τάξη από την κατάρα της εργασίας! Ετοιμάστε βαλίτσες αδερφές και αδερφοί, ώρα για ατελείωτες διακοπές! Ένας νέος κόσμος ξεκινά!

ΝΤΑΞΕΙ ΕΔΩ που τα λέμε βέβαια, αυτός ο νέος κόσμος που οι ειδικοί των αφεντικών τον διαφημίζουν συνεχώς έχει κάτι προβληματάκια. Για αρχή το καπιταλιστικό σύστημα στο οποίο ζούμε δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την εργασία μας. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν τα αφεντικά να κερδίσουν είναι ξεζουμίζοντας μας. Οπότε τί τεχνολογίες που δεν θα δουλεύουμε μας τάζουν; Ίσα-ίσα, κάθε φορά που τα αφεντικά διαφήμιζαν μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, στην πραγματικότητα άλλαζαν τον τρόπο εργασίας και ζωής μας με όρους χειρότερους για εμάς και ανανέωσαν την κατάρα της εργασίας.

ΛΕΝΕ ΠΑΛΙ οι ειδικοί των αφεντικών ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης θα κάνουν όλη τη δουλειά μόνες τους. Τι να ζητάς κάτι από το Chat GTP, τι από τον Θεό, το ίδιο και το αυτό. Εσύ απλά ζητάς κάτι και το Chat GTP-Θεός σου το φέρνει. Βέβαια οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης κωλαίνουν λίγο σε αυτό το κομμάτι εδώ που τα λέμε. Το πρόβλημα είναι ότι είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν σε ένα τεχνητό περιβάλλον όπου όλα είναι προβλέψιμα, χωρίς να μπορεί να συμβεί τίποτα που δεν έχει υπολογιστεί. Έλα μου ντε που το βασικό χαρακτηριστικό του κόσμου που ζούμε είναι ότι στην πραγματικότητα όλα είναι ρευστά και τίποτα δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Άντε να κάνει ζάφτι τώρα η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης την κυκλοφορία στο δρόμο. Αυτό εμείς αγαπητές αναγνώστριες του εντύπου μας το ονομάζουμε διαφημιστική παραπλάνηση.

ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΩΣ πως η συζήτηση γύρω από τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης αποκρύπτει τα πραγματικά προβλήματα των αφεντικών μας. Σε περιόδους σαν τη σημερινή, τα αφεντικά βάζουν μπροστά σχέδια για να αλλάξουν τον κόσμο τους και τον κόσμο μας. Λένε λοιπόν πως η τάδε τεχνολογία θα αλλάξει το κόσμο, η τάδε εφεύρεση θα μας κάνει να ζούμε καλύτερα... Στην πραγματικότητα συζητάνε ένα και μόνο πράγμα: πως με την κάθε τεχνολογία θα μας αλλάξουν τα φώτα, ώστε μέσα από τη δική μας υποτίμηση να ζήσουν αυτά. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε!





ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ή πως μας θέλουν σιωπηλούς

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ: Το κράτος και οι επιτελείς του δεν έχουν συναισθήματα. Δεν αισθάνονται «φρίκη, αποτροπιασμό και πόνο» όπως μας σερβίρουν στις οθόνες κάθε φορά που συμβαίνει «κάτι τραγικό». Τα κράτη έχουν βλέψεις, σχέδια και διάρκεια πέρα από αυτή της κάθε κυβέρνησης. Το σχέδιο σήμερα έχει ως εξής: να υποτιμηθούμε σε τέτοιο βαθμό οικονομικά και κοινωνικά, ούτως ώστε να το βουλώνουμε σε οτιδήποτε μας ζητηθεί- από το να δουλεύουμε για ψίχουλα μέχρι να «πολεμήσουμε για το καλό της πατρίδας».

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ του μέλλοντος έχει την τιμητική της στα κρατικά πλάνα. Τα τελευταία τρία χρόνια ο όρος «εγκληματικότητα και συμμορίες ανηλικών», βομβαρδίζει τα μάτια και τα μυαλά μας¹ από παραδοσιακά και social media. Οι ρουφιάνοι «σοκάρονται» σα να μην έχουν ξανασασκαωθεί πιτσιρίκια στο σχολείο και σύσσωμο το πολιτικό σύστημα «ανησυχεί και καταδικάζει». Η στρατιωτική διαχείριση των ζώων μας γίνεται ολοένα και πιο σκοτεινή ενώ η συλλογική μνήμη έχει καταδικαστεί να φτάνει μέχρι το προηγούμενο tweet του υπουργείου δημοσίας τάξης.

¹ «Βία ανηλικών: εκρηκτική αύξηση των περιστατικών το 2023» mynews.gr 26/09/2023



«Οι Πειρατές του Εντελβάις» Οι τότε «συμμορίες ανηλίκων» που αντιστάθηκαν στο ναζιστικό καθεστώς την δεκαετία του 30 και του 40 στην Γερμανία.²

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, η νομοθεσία αυστηροποιείται³ σε σημείο που είτε συμβεί το παραμικρό, είτε η αστυνομία προλάβει και σώσει τον πληντή για άλλη μια φορά,⁴ οι νομικές κατηγορίες να είναι βαρύτερες και χωρίς ελαφρυντικά. Όχι απλά για την εργατική νεολαία, αλλά και για τους «ανεύθυνους γονείς»⁵. Έτσι, η εργατική τάξη της επόμενης δεκαετίας θα βρίσκεται στη φάπα και με δυο δουλειές για να την βγάλει πέρα. Φορτωμένη με δικαστήρια και τρεχάλες στα τμήματα, με την κοινωνία να την δείχνει με το δάχτυλο σαν «κατεστραμμένη γενιά». Μεγαλωμένη με κοινωνικούς λειτουργούς και κρατικούς φορείς, να ελέγχουν το παραμικρό.

ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΑ τα στραβά και τις παθογένειες μας. Τα ζούμε και επιβιώνουμε μέρα με την μέρα. Ξέρουμε πως όταν απλώνεται χέρι βοήθειας από το κράτος, το άλλο χέρι έχει μια σφαλιάρα έτοιμη να σκάσει στα μούτρα μας. Ξέρουμε καλά, πως κανείς δεν θέλει το καλό μας. Ξέρουμε, ενστικτωδώς και μη, για που προοριζόμαστε. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι που μπορούμε να φτάσουμε, αν μάθουμε να συζητάμε και να έχουμε γνώμη. Αυτό που δεν ξέρουμε, είναι η πραγματική δύναμη που κουβαλάνε τα χέρια και τα μυαλά μας. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πως οι κουλτούρες μας και η δουλειά μας κάνει τον κόσμο να γυρνάει. Αυτό που ξέρουν αυτοί και πρέπει να το μάθουμε εμείς είναι πως «θα' τρεχαν ακόμα αν ήμασταν ενωμένοι».

2 «Αιώνιος πόλεμος στην χετλική νεολαία». Περιοδικό *Antifa* 06/18

3 Εγκληματική οργάνωση: τροποποιήθηκε το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα» *lawspot.gr* 28/03/2022

4 «Νέα Ιωνία» 87 στήλινες πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα, οι 62 ανήλικοι» *Lifo.gr* 1/10/2023

5 «Ηράκλειο: παρέα μπήκε σε αυλή σπιτιού και ξεσήκωσε την γειτονιά» *neakriti.gr* 11/10/2023

Νέες ταυτότητες:

και τώρα πώς θα
ανοίγω πόρτες;



ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ προχωρά στην έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας για τους πολίτες του, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών. Μάλιστα, η όλη διαδικασία για την έκδοσή τους θα γίνει μέσα απ' την ίδια διαδικασία που είχε καθιερωθεί για τον εμβολιασμό κατά της πανδημίας COVID-19, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα «Καθημερινή». Σταδιακά στις ταυτότητες θα προστεθεί και ο «Προσωπικός Αριθμός πολίτη», δηλαδή ένα νούμερο που θα ενσωματώνει τον ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας. Γιατί να θυμάσαι τόσα διαφορετικά νούμερα, μας λένε; Τώρα το κράτος οργανώνει τις πληροφορίες του και σου δίνει έναν αριθμό πασπαρτού! Ωραίο ε; Εμάς καθόλου ωραία δεν μας φαίνονται όλα αυτά...

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, τα τελευταία τρία χρόνια, συγκεντρώνει ασταμάτητα πληροφορίες για τον πληθυσμό του, επικαιροποιεί και οργανώνει αυτές που ήδη έχει. Για παράδειγμα, όλοι θυμόμαστε την απογραφή πληθυσμού το 2021 και την πίεση που φάγαμε να απογραφούμε. Όσοι αρνήθηκαν για τους δικούς τους λόγους, ονομάστηκαν «αρνητές απογραφής». Επιπλέον στο ερωτηματολόγιο της απογραφής υπήρχαν καινούριες ερωτήσεις όπως, πόση και τι είδους ενέργεια καταναλώνουμε. Σας φαίνονται άκυρες; Όχι και τόσο για τους σκοπούς του κράτους.

ΑΣ ΠΑΜΕ λίγο πιο πίσω. Στην περίοδο του λοκντάουν, ήμασταν υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε πότε βγαίνουμε, που πάμε, αν πάμε σουπερμάρκετ και, εν τέλει, πόσο πειθαρχημένοι είμαστε. Τώρα, για να εκδώσουμε καινούρια ταυτότητα πρέπει να φάμε μια υποχρεωτι-

κή εξακρίβωση στο τμήμα και να δώσουμε αποτυπώματα! Θυμίζουμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια στις αστυνομικές ταυτότητες δεν υπήρχαν αποτυπώματα, μιας και τα τελευταία θεωρούνταν «προσωπικά δεδομένα», που απαγορευόταν να εκτίθενται σε δημόσια έγγραφα. Δηλαδή, δεν ήταν υποχρεωτικό να τα προσκομίσεις παρά μόνο σε περίπτωση σύλληψης από την αστυνομία, οπού και πάλι είχες την επιλογή να αρνηθείς. Κοίτα να δεις που τα «προσωπικά δεδομένα» μπορούν, από την μία στιγμή στην άλλη, να πάψουν να είναι «προσωπικά».

ΓΙΑ ΝΑ γίνουν δυνατά τα παραπάνω, το κράτος επιστράτευσε τους αγαπημένους του συμμάχους. Ειδικοί στατιστικολόγοι, ειδικοί της ψηφιακής διακυβέρνησης, ειδικοί μετεωρολόγοι και λοιμωξιολόγοι, όλοι «δημοκρατικοί», «ορθολογικοί» και με διδακτορικά, φρόντισαν να δικαιολογήσουν, με «αδιάσειστα επιστημονικά δεδομένα», κάθε καινούριο μέτρο και κάθε καινούρια πολιτική. Από την άλλη, δεν ξεχνάμε τις νέες τεχνικές καινοτομίες που μέσα στα τελευταία χρόνια μάθαμε να χρησιμοποιούμε με το στανιό. Φανταστείτε τις δυνατότητες καταγραφής που ανοίγονται για το κράτος μέσα από πλατφόρμες όπως το gov.gr!

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ τα λέμε όλα αυτά; Πιστεύουμε ότι τα κράτη έχουν κάποιο φετίχ με τον έλεγχο και το φακέλωμα; Σίγουρα όχι. Σε καιρούς σαν αυτούς που ζούμε, με την καπιταλιστική κρίση να έχει βαρέσει κόκκινο και τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών να εντείνεται, κάθε κράτος πρέπει να πάρει τα μέτρα του. Πρέπει να χτίσει στρατηγικές, από τη μία για την ενίσχυση του στο εξωτερικό και από την άλλη για την υποτίμηση και πειθάρχηση της εργατικής τάξης στο εσωτερικό. Αυτό κάνει και το ελληνικό κράτος και για να καταστεί δυνατό, πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια οι ειδικοί μας κατατάσσουν συνεχώς σε κατηγορίες: «καπνιστές» και «αντικαπνιστές», «εμβολιασμένοι» και «ανεμβολίαστοι», «κοινωνικά υπεύθυνοι» και «κοινωνικά ανεύθυνοι», ποιος ξέρει και τι άλλο! Πάνω σε αυτές τις κατηγορίες, το κράτος ασκεί πολιτικές, δίνει προνόμια σε κάποιους και αποκλείει άλλους. Στην τελική, χρησιμοποιεί αυτούς τους διαχωρισμούς για να επιτίθεται στην εργατική του τάξη.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ αυτούς τους λόγους και άλλους τόσους είμαστε καχύποπτοι. Είμαστε καχύποπτοι, όταν το κράτος λέει ότι θέλει το καλό μας. Είμαστε καχύποπτοι, όταν ειδικοί μας λένε «αντικειμενικές αλήθειες». Είμαστε καχύποπτοι, στην τελική, με τις κρατικές προσαγές που δεν έχουν τελειωμό. Και αν το τίμημα είναι να μας βαφτίζουν «ανορθολογικούς», εμάς και άλλα τόσα κομμάτια της εργατικής τάξης, τότε ας είναι!



“ Ευχαριστούμε το ελληνικό
κράτος για το νέο γκρι καμβά
που μας έφτιαξε ”

antifasouth.gr

